



In de ban van sociaal media? Of in de ban van sociaal media!

Twee dezelfde zinnen alleen op het eind zie je het verschil. Dat vraagteken of het uitroepteken bepaalt nou juist dat verschil. Natuurlijk spreken we elkaar vast wel op school, op straat of thuis. Maar het contact via sociaal media, dat is het vandaag de dag toch wel.

Het nieuwe communiceren; even een snapchat of whatsapp. Oh ja, even kijken wie wat gestuurd heeft via facebook of twitter. Ik kan het niet laten!

Dagelijks zijn we wel vele malen te vinden op deze vormen van communiceren. Maar waarom?

Ilayda Akdeniz volgt een middelbare beroepsopleiding aan het ROC Midden Nederland - 'Business & Administration College'. Studerichting Service medewerker zakelijk & commercieel. In dat kader loopt ze stage bij de Stichting Veilig Onderwijs en geeft ze deze workshop op basisschool De Klaroen in Maarssen.

Tijdens de workshop van Ilayda werd er met groep 8 van de Klaroenschool in Maarssen over gesproken. De leerlingen waren wel te vinden voor het idee om hun belevenissen uit te wisselen.

Diverse reacties; uit verveling, gewoon even contact met vriend(in). Even thuis laten weten waar ik ben, hoe laat ik thuis kom!?

Het blijkt wel dat deze vormen van communicatie er gewoon bij horen in deze tijd. Zonder kan niet meer.

Maar met deze workshop wilde Ilayda nou juist de kinderen, maar misschien ook wel indirect de ouders, bewust laten worden van 'gezond' communiceren.

Bellen doen we haast niet meer, maar al die andere vormen van communiceren is niet meer weg te denken uit ons leven. Toch riep Ilayda de kinderen op zich bewust te zijn van al dat communiceren.

We willen alles met elkaar delen qua gebeurtenissen of activiteiten. Die telefoon maakt haast overuren, ook 's nachts staat 'ie aan. Is er dan geen moment rust of stilte?

De kwalijke kant

Naast al die leuke momenten zijn er ook acties waarop we niet zitten te wachten.

Gelukkig kwamen de kinderen zelf met genoeg voorbeelden. Dus ze weten en kennen de gevaren. Een jongen die een berichtje stuurt, dat hij haar leuk vindt en contact wil. Ja wel, zo maar contact? Ze kent hem niet eens! Wat nu?

Dit meisje uit groep 8 reageert niet direct met het verwijderen van dit bericht. Ook niet blokkeren. De berichten blijven komen. Jammer, ook niet even met de ouders overlegd. Het gevaar wordt eigenlijk dan nog groter.





Uitschelden kan natuurlijk ook via zo'n berichtje. Maar de gevolgen zijn enorm. Velen lezen het ook, durven niet te protesteren, zo word je gauw uit de groep gestoten. Isolement, angst, wanhoop is het gevolg.

Willen ze dat? Nee, natuurlijk niet! Maar wat dan! Advies; zoek hulp!

Maar een ander gevaar zit 'm eigenlijk in dat communiceren uit verveling. De tijd doden met berichtjes over en weer, filmpjes kijken, spelletjes doen, kijken wat anderen te melden hebben.

Ook dat communiceren uit verveling schijnt heel normaal te worden. En dan komt tijdens de gesprekjes toch naar voren dat er meer is dan deze vormen van communiceren. Ook ouders beginnen mee te doen met deze rage, waardoor het gewone contact met elkaar vermindert. Soms bijna stil valt.

Aan het eind van de workshop zijn de leerlingen zich weer meer bewust geworden van het gebruik van dat 'geweldige' mobieltje. Laten we dat ding bewuster gebruiken om ons te beschermen tegen moedwillig ongewenst gedrag.

Wim Overgaauw

Je vraagt je dan af, wat doen die jongens daar?

